



SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

Mei 2012



KINDERPAASNACHT

Het verhaal van Jezus' arrestatie, zijn veroordeling en dood roept een heel ander gevoel op dan het verhaal van Kerstmis. De kinderen en hun ouders die toch naar de Kinderpaasnacht kwamen, kregen wel een bijzondere viering mee. In de kerk werd met afbeeldingen op de beamer verteld over de laatste uren van Jezus. Einde verhaal? Nee, iedereen ging naar buiten, naar het vuur dat brandde op het kerkplein. Daar werd de grote paaskaars aangestoken, teken van iets groots en bijna niet te geloven: de opstanding van Jezus. In de kerk werd het licht van de paaskaars verspreid en werd elk kind en iedere aanwezige zo'n lichtdrager. Verrassend was het verhaal van de merel daarna. In de vogelgeluiden hoorden we hoe het verdriet over de dood van Jezus via heel veel vragen omsloeg in een vrolijk lied over het leven dat verder gaat. Als aandenken aan de boodschap van Pasen kregen alle kinderen een vogelhuisje mee.

LEERHUIS

Vanaf afgelopen maand januari vinden er weer regelmatig bijeenkomsten plaats van het Leerhuis van onze kerk. Ongeveer eens in de zes weken komt een groepje van vijf parochianen 's avonds bijeen op de Hoge Larenseweg 173, waar gastheer Antonie van Aartsen woont. Op aanraden van Martien Parmentier, één van deze vijf en een bron van kennis voor de anderen, lezen wij nu een verslag van een aanzienlijke dame uit de vierde eeuw over haar reis vanuit West-Europa naar Palestina, Egypte en Syrië. Haar naam was waarschijnlijk Egeria. Aan de hand van deze tekst willen wij een indruk krijgen van het leven in de vroegchristelijke tijd in het gebied waar het christendom ooit begonnen is. Het manuscript van dit in het Latijn geschreven verslag is in 1884 in de bibliotheek van Arezzo (Italië) gevonden. Door zijn inhoud en taalgebruik, maar vooral doordat het een vrouw was die het geschreven had, trok het direct de aandacht.

In de afgelopen eeuw hebben vertalingen in diverse talen het licht gezien. Op zoek naar een geschikte Nederlandse of Engelse vertaling ontdekten we - tot onze verrassing - dat er in 2011 een nieuwe Nederlandse vertaling tot stand is gekomen. (Vincent Hunink, Jan Willem Drijvers: In het land van de bijbel. Reisverslag van Egeria, een dame uit de vierde eeuw. ISBN 978-90-8704-188-5) Wie zich wil aansluiten, is hierbij uitgenodigd. Boeiende en gezellige avonden zijn verzekerd! Meer informatie: Antonie van Aartsen (035 6859810)



SENIOREN

Hebben jullie donderdag 7 juni al in je agenda staan? Dit jaar doen we het ietsje anders. Jullie kunnen kiezen voor een hele dag of voor een deel van de dag.

Keuze 1 : Van 11.00 uur tot 13.00 uur: een koffietafel in De Akker. Als je alléén hiervoor kiest, dan kun je na afloop, als je dat wilt, worden thuisgebracht.

Keuze 2 : Van 13.00 uur tot 17.00 uur: een bustocht.

Keuze 3 : Van 11.00 uur tot 17.00 uur: de koffietafel + de bustocht.

Jullie kunnen je opgeven (graag vóór 31 mei) bij:

Corry Giskes 035-6248167

(email: llgiskes@hetnet.nl)

Rita Zwart 035-6233828

(email: ritazwart@gmail.com)

PS: Wil je graag opgehaald worden of zijn er misschien andere dingen die we moeten weten, of heb je toch nog iets te vragen, bel ons dan gerust!

Priscilla

Overleden

Stef de Wit, pastoor van de rooms-katholieke parochie Onze Lieve Vrouw, overleed op 23 maart jl op tachtigjarige leeftijd. Wij hebben Stef leren kennen als een bewogen voorganger die de oecumene ter harte ging, iedereen serieus nemend en zoekend naar wat de kerken samenbindt. Op verzoek van Stef de Wit hebben Wim Vlooswijk (pastoraal werker van de Emmausparochie), dominee Jurjen Zeilstra (dominee van de protestantse wijkgemeente Regenboogkerk) en ondergetekende een oecumenische avondwake voorbereid en geleid. Veel mensen uit de oecumene waren bij deze wake aanwezig. Bij de oecumenische vieringen en activiteiten zullen we Stef de Wit heel erg missen. Dat hij mag rusten in vrede. Zijn familie en zijn huisgenote Vera Knol wensen wij sterkte toe.

Zieken

Ria van der Doef revalideert na haar knieoperatie in het verpleeghuis Naarderheem en hoopt dat zij weer snel naar huis mag.

Bij Anne Thasing is na lang onderzoek ontdekt, dat een ontsteking op een bot de oorzaak is van de aanhoudende koorts. Hopelijk helpt nu de juiste medicatie.

Goos Boersma is na het auto-ongeluk nog steeds niet in orde. Hij wacht op een therapeutische behandeling.

Emeritus-pastoor George Blom moest na een ongeval met de fiets een nacht worden opgenomen ter observatie in het ziekenhuis. Waarschijnlijk is zijn neus gebroken. Allen alle goeds gewenst.

Geboren

Het is een vreugde om te melden dat er twee kinderen zijn geboren:

HOERA

Ik heb een zusje en ze het Lily.

Papa, mama, en ik zijn heel blij.

Zo kondigen Wouter, Jo en Hannes Biegestraaten de geboorte aan van Lillian Esther Francis, die op 1 maart jl. is geboren (Roosendaalstraat 6, 1211 HW Hilversum).

Van harte gefeliciteerd met jullie dochter



en zusje.

En Renate en Arjan kregen op 23 maart een zoon, Boas Jan, broertje van Koos, Gijs, Luuk en Anouk (Heijermanslaan 27, 1215 JL Hilversum):

Daar ben je dan, zo bijzonder

Al zo geliefd, ons kleine wonder

Voor jou is er nog een plekje vrij

In ons gezin hoor je er bij!

Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en broertje.

Gedoopt en Eerste Heilige Communie

In de Paaswake is Edwin van Wijk gedoopt en heeft hij voor de eerste maal deelgenomen aan de heilige communie. Edwin schreef in zijn motivatie:

‘...Waarom wil ik nu dan als christen worden gedoopt en dan ook nog in de Oud-Katholieke Kerk? Omdat ik mij als mens verder wil ontplooiën naar het voorbeeld van Jezus Christus en omdat ik in de joods-christelijke traditie van duizenden jaren wil staan die onze wereld zo heeft gevormd en verrijkt (en die in afgelopen decennia voor velen bijna achteloos wordt afgeschreven als niet meer van deze tijd en onzinnig of op z'n minst overbodig). (...)’ Het is een vreugde dat Edwin bewust gekozen heeft voor de Kerk van Christus. Van harte welkom!

Bedankt!

Er is heel veel werk verzet in de veertigdagentijd, de Goede Week en voor het hoogfeest van Pasen. Veel parochianen hebben zich daarvoor ingezet. Ik wil allen die zo hebben bijgedragen, heel hartelijk danken!

Pastoor Leen Wijker

SIYAHAMBA

Wij marcheren in het licht van God, zongen de kinderen in de veertigdagentijd. En dat lied bracht de parochie in beweging. Letterlijk, met een swingend echtpaar Dejonge en parochianen die vrolijk meeklaptten en meezongen. Maar ook op een andere manier enthousiasmeerde de vastenactie van de kinderkerk. Spontaan werd heel veel lekkers gekocht op halfvasten toen enkele parochianen Afrikaans gebak hadden gemaakt. En de kinderen verkochten stapels boeken op de Obrigado-boekenbeurs. Ouders lieten hun kinderen klusjes doen en vulden daarvoor hun drinkpakportemonnee. Door de geweldige inzet van de kinderen en de gulle geldgevers raakte de boeken-

kast op het altaar steeds meer vol. Op Pasen stonden er zestig boeken in! Oftewel: de kinderen hebben geld gespaard voor zestig kinderbijbels voor leeftijdsgenoten in Mozambique!!

De veertigdagentijd in de kinderkerk was meer dan alleen het Mozambique-project. De kinderen hebben verhalen gehoord van Jezus die vertelde over dat licht van God en over een nieuwe wereld waarover Hij eens koning zal zijn. In die wereld is iedereen even belang-

rijk. Er zal geen verdriet en geen hongersnood meer zijn. Alle mensen zullen voor elkaar zorgen. Daar zullen alle mensen kinderen van God zijn. De kinderen hebben muziekinstrumenten gemaakt, mandala's gekleurd, de grote broodhaan gedeeld en een knoop in hun zakdoek gelegd om nooit meer te vergeten dat Jezus leeft.

De kinderkerk gaat na het grote feest van Pasen elke zondag weer verder. Er is nog zoveel te vertellen en te doen!



VANUIT HET KERKBESTUUR

Lectoraat

De liturgie is het hart van ons kerk-zijn. Alle parochianen participeren daarin. De lectoren hebben een bijzondere functie in de liturgie en hun inzet is van grote waarde. Bijzonder wil ik Bart Sonnenschein noemen, die al heel veel jaren lector is en zich nog steeds geropen voelt om door te gaan. Anita Sonnenschein heeft sinds enkele jaren de groep lectoren versterkt. Inge van Maaren is ook al jaren lector, maar heeft nu aangegeven, dat zij haar aanstelling als lector niet wil verlengen. Pastoor en kerkbestuur zijn haar erkentelijk dat zij zoveel jaren deze functie, die zij op een inspirerende wijze invulde, heeft uitgeoefend.

Vastenactie

Op Eerste Paasdag is de voorlopige eindstand van de vastenactie bekend gemaakt. Het vastenproject heeft € 2.416,80 opgebracht. De kinderen hebben daarvan € 550 gespaard. Allen heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Gemeentevergadering

Op woensdag 9 mei begint de jaarlijkse voorjaarsgemeentevergadering om 20.00 uur in De Akker. De agenda en de notulen liggen vanaf 29 april in het grote portaal van de kerk.

Agatha

De Aartsbisschop van Utrecht is voornemens om mevrouw Joke Kolkman met ingang van 1 september te benoemen tot pastoraal werker van de parochie H. Wilibrordus te Arnhem.

Bisdomdag

In het aartsbisdom Utrecht wordt op zaterdag 16 juni in Utrecht een bisdomdag gehouden. Nu eens geen beleidsnota's maar de vraag: 'Wat bindt ons samen, waar beleven we vreugde aan en wat brengt de Oud-Katholieke Kerk voor goeds in mijn leven'. Niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn of te vinden om samen kerk te zijn. Kerk bouw je samen, uit verschillende stukken, verschillende interesses. Dat maken we zichtbaar door samen te bouwen aan de kerk, met de stukken van de kerk die ons vreugde geven.

De dag begint om 9.30 uur met een kop koffie of thee en het programma start om 10.00 uur. Na een inhoudelijk deel volgt een workshop van Kees Posthumus. Na de lunch opnieuw een inhoudelijk deel, gevolgd door een viering en een borrel. Voor jongeren en kinderen zal een aangepast programma zijn. Voor deze kin-

derprogramma's zoekt de organisatie nog mensen die deze dag willen begeleiden en meehelpen vormgeven. Heel graag snel aanmelden bij de jongerenpastor, Jutta Eilander, jutta@okkn.nl of 033-462 08 75.



SCHULDHULPMAATJE

**Vrije tijd over en zin in een verantwoordelijke en uitdagende klus?
Word vrijwilliger bij het SchuldHulpMaatje project!**

SchuldHulpMaatje is op zoek naar vrijwilligers die maatje willen zijn voor mensen met financiële problemen. Van die mensen zijn er namelijk nogal wat: ruim een miljoen Nederlanders zijn niet (meer) in staat om hun rekeningen te betalen. Ook zijn ongeveer vijf miljoen Nederlanders niet in staat om onverwachte inkomensdalingen op te vangen. Dit betekent dat naar schatting 35 – 40% van de Nederlanders een grote kans heeft om in financiële problemen te komen. Om mensen met dergelijke problemen te helpen is SchuldHulpMaatje opgericht, een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie en actief in ruim 25 gemeenten, waaronder Hilversum.

Onze kerk / parochie participeert in de Hilversummer Stichting en Marieus Mulder zit namens de parochie in het plaatselijke stichtingsbestuur.

Nieuwe vrijwilligers zijn nodig omdat er een toenemende groep mensen is die in schulden komen en er zelfs een wachtlijst bestaat voordat mensen geholpen kunnen worden. Wat wordt er van een maatje verwacht? Je helpt cliënten een uitweg in de financiële chaos te vinden. Dat is een pittige opdracht waar je als maatje stevig voor in je schoenen moet staan. Je moet immers bereid zijn om met je cliënt een tijdlang in een moeilijke periode op te trekken en te ondersteunen. Een open en niet veroordelende houding is dan belangrijk. Daarnaast moet je initiatiefrijk en daadkrachtig zijn. Wanneer het er op aan komt moet je immers in staat zijn om snel en handelend op te treden. Je kunt omgaan met teleurstellingen en je weet om te gaan met moeilijkheden van anderen, want als maatje ben je vertrouwenspersoon en wordt je daar onherroepelijk mee geconfronteerd. Het spreekt bijna voor zich dat je eerlijk, betrouwbaar en zorgvuldig bent, want je mengt je in andermans financiële zaken. Ook het op orde (kunnen) houden van je eigen financiële administratie is van voorwaarde om aan de slag te kunnen als vrijwilliger bij het SchuldHulpMaatje project. Als maatje ben je bereid om je minimaal een jaar in te zetten en je ziet het zitten om een vertrouwelijke band aan te gaan met iemand in een kwetsbare positie. Het is belangrijk dat deze persoon op je kan rekenen.

Als maatje ga je niet zomaar aan de slag. Je krijgt een intensieve maar leuke en afwisselende driedaagse training welke gegeven wordt door professionele schuldhulpverleners. Daarnaast wordt je actief ondersteund door de plaatselijke coördinator en je overlegt regelmatig met collega-vrijwilligers. Ook worden er zogenaamde intervisieavonden georganiseerd waar je lastige momenten van je vrijwilligerswerk kunt analyseren en zoeken naar oplossingen.

Mocht je interesse hebben om aan de slag te gaan als maatje bij SchuldHulpMaatje, dan kun je contact opnemen met de coördinator van het project in Hilversum, Daniel Wagenaar (telefoon: 035-6238833 en bereikbaar op dinsdag tussen 09.00 en 14.00 uur, of via: d.wagenaar@legerdesheils.nl). Wil je liever eerst nog meer informatie dan kun je contact opnemen met Marieus Mulder (marieusmulder@live.nl) of via 06 539 85 132).

VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is er een gesproken eucharistieviering om 9.45 uur. Toegang via de zijdeur van de kerk.

Hemelvaart

Vorig jaar vierden wij het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer met de protestantse wijkgemeente Regenboogkerk in de tuin van de pastorie aan het Melkpad. Dit jaar (17 mei) wordt het hoogfeest ook oecumenisch gevierd met om 10.00 uur een dienst van woord en tafel. Bij mooi weer een buitenviering in de tuin op Heuvellaan 13, bij slecht weer een viering in de Regenboogkerk. Maar eerst kunt u nog 'dauwtrappen'. We vertrekken om 8.15 uur vanaf 't Pandje bij de Crailose Brug (Mies Bouwmanboulevard 131) voor een wandeling. Neem voor de wandeling uw eigen ontbijt mee en voor de viering iets waar u op kunt zitten. Plus een warme trui!

COLOFON

Redactieadres

Melkpad 14
1217 KC Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl

Kopijsluiting

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus kan worden ingeleverd tot zondag 13 mei, 16.00 uur.

Parochiegegevens

Pastoor Drs. L.E. (Leen) Wijker
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
Tel: 035 624 80 09
(op werkdagen bij voorkeur tussen 9.15 - 9.45 uur)
E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur

A.P. (Antonie) van Aartsen
Hoge Larenseweg 173
1221 AN Hilversum
tel: 035 685 98 10
E-mail: vaartsen@kpnmail.com

Penningmeester

M.J.G. (Margreet) Vos - van Buuren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
E-mail: vosvanbuuren@hetnet.nl
ING Bank: 65.84.44.522
Postbanknummer 16.38.69
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

Ophaaldienst

Wilt u naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen.

Website

www.stvitus.nl

AGENDA

01 mei	20.00	Kerkbestuur
09 mei	20.00	Gemeentevergadering
10 mei	11.00	Regio Agatha in Groningen
11-14 mei		Bezinningsweekend Chevetogne
17 mei	08.15	Dauwtrappen
	10.00	Oecumenische Hemelvaartviering
18 mei	20.00	Kring orthodoxie
24 mei	09.30	Provinciale synode
03 juni	11.30	Catechese 11+
08 juni	20.00	Kring orthodoxie
07 juni		Seniorenuitje
	16.15	Studiedag pastores OKKN
16 juni	09.30	Bisdomdag Aartsbisdom Utrecht
24 juni		Zomerfeest jongeren
28 juni	20.00	Ontmoetingsavond Almere
30 juni	13.00	Open kerk Religieus erfgoed
30 juni		Lering en Vermaak
03 juli	20.00	Kerkbestuur

V.V. (VITA'S VOLLEYBALDAG)

Op maandag 9 april was het eindelijk zover. Om 10.45 uur stond ons illustere team (Bart N., Bart B., Stephanie, Alice, Antonio, Elbert, Melanie, Michael, Annemarie en Herman) klaar om te vertrekken richting Egmond aan Zee. Niet voor een strandwandeling - het weer werkte daar ook echt niet aan mee - maar voor een heerlijk dagje volleyballen waar vijftien teams de eer van hun parochie verdedigde.

Na een plezierig en nat ritje kwamen we om 12.00 uur in Egmond aan. Om 12.30 uur begon het toernooi en onze eerste wedstrijd was tegen 'No stress' (de jongeren van het ZAKamp met Frederike van de Water). Deze wedstrijd wisten we nipt en zonder stress te winnen met 31-29. Hierna mochten we tegen de Hoetepetoetjes (familie Hoet). Dit was een erg leuke en zeer spannende pot die we helaas net verloren met 25-23. Daarna walsten we over Gouda heen met 46-24 en kwam het op de laatste pot aan of we door konden stormen naar de halve finale. Iets wat ons de laatste jaren altijd gelukt is, lukte ons dit jaar helaas niet. We moesten aantreden tegen de Kampleiding - altijd een geduchte tegenstander - en verloren na wat discutabele arbitraire beslissingen met 31-29. Het toernooi zat er voor ons op. De finale was tussen de parochies Egmond en Alkmaar. Deze wist Egmond te winnen. De derde plek ging naar de Hoetepetoetjes die de kleine finale van de Kampleiding wist te winnen. Voor ons reste niets meer dan een prachtige negende plaats in het eindklassement. Toch was het weer een heerlijk dagje en volgend jaar gaan we weer voor het podium!

Vita Nuova

